

Beste,

Zeer veel dank voor uw tijd, attentie en uw deelname aan *Creatie 2011 (musicpiece)*.

Graag wil ik u verduidelijken hoe deze voorstelling is ontstaan en wat het achterliggende doel ervan is. Deze brief is opgevat als een uitnodiging om in dialoog te gaan over de vragen en ideeën van dit werk. Op het einde van deze brief vindt u dan ook een mailadres waarnaar u een reactie kan sturen.

Deze voorstelling werd gemaakt omwille van een bezorgdheid over de toestand waarin de wereld op dit moment verkeert. Niet alleen op ecologisch vlak, maar ook in haar sociale, politieke en economische dimensie. Geïnspireerd door heel wat literatuur en documentaires*, kon ik niet anders dan stil te staan bij de vraag *Hoe te leven in een volle wereld?* Of anders geformuleerd: *Hoe te leven in deze wereld in relatie tot de Ander en onze (natuurlijke) omgeving, veraf en dichtbij?*

De toestand van de wereld is om het simpel te zeggen: rampzalig. Het is 5 na 12 en we weten het. Misschien komt dat zeer negatief over, maar we kunnen de realiteit niet meer negeren, toch? Antonio Gramsci, een Italiaans schrijver, zei ooit: *Ik ben een pessimist omwille van intelligentie en een optimist omwille van de wil*. Dus: hoe optimistisch te zijn? Wat kunnen we doen?

Het is iets dat mij elke dag bezig houdt met als gevolg dat ik niets anders kon of wilde geven dan deze voorstelling. In de hoop dat het iets kan uitlokken, dat we samen kunnen stilstaan en discussiëren over deze uitdaging waar we voor staan.

Er zijn meer dan genoeg redenen om bezorgd te zijn:

Onze moter werkt op olie en tegen 2050 is de olie ongeveer op of onbetaalbaar geworden. Tegen 2050 zal er geen uranium meer zijn. Het laatste rapport van BP schrijft dat CO₂-uitstoot zal toenemen met 40 procent tegen 2020. Er is een serieuze achteruitgang van honingbijen (door 'colony collapse disorder', o.a. veroorzaakt door pesticiden, klimaatverandering, stress) wat een enorme invloed kan hebben op onze voedselketen. De rijkste 20 procent van de wereldbevolking consumeert 86 procent van alle goederen en diensten. De wereld geeft 12 keer meer geld uit aan wapens dan aan ontwikkelingshulp. 40 procent van de landbouwgrond heeft lange termijn schade opgelopen (onvruchtbaar door intensief gebruik, pesticiden) Jaarlijks verdwijnt 13 miljoen hectare bos. 50 procent van het graan wordt gebruikt voor biobrandstoffen en veevoer. Bijna een miljard mensen leidt honger. Diersoorten sterven 1000 keer sneller uit dan wanneer de klimaatopwarming niet zou plaats vinden. Driekwart van de visgronden zijn uitgeput, leeggevist of lopen gevaarlijk terug. De voorbije 15 jaar was de temperatuur de hoogste ooit gemeten, terwijl we op dit moment zouden moeten evolueren naar koudere tijden (van interglaciaal (=warmere periode tussen de ijstijden) naar glaciaal (=ijstijd)). De ijskap is 40 keer dunner dan 40 jaar

geleden. Mogelijk zijn er 200 miljoen klimaatvluchtelingen tegen 2050. De welvaartsstaat wordt steeds meer geprivatiseerd en brokkelt af. En zo zijn er nog talloze feiten.

Sinds 30 jaar is geld het doel en middel tegelijkertijd. We investeren om zo nog meer geld te krijgen en door dit te doen zijn we onze verbinding met de natuur en elkaar voor een groot deel verloren. Alles staat in het teken van groei maar groei is simpelweg niet lang houdbaar meer.

We weten dat we zo kwetsbaar zijn, maar waarom slagen we er niet in om dit toe te geven en er meer aan te doen? Kunnen we er iets aan doen? Is de enige positie die je uiteindelijk nog kan innemen: "laten we er voor onszelf het beste van maken, zolang we nog kunnen?" Een positie die een soort moeheid, onverschilligheid of onmacht uit naar wat er gebeurt in deze wereld?

Samen met vele anderen, denk ik dat het tijd is om onszelf fundamentele vragen te stellen. Wat hebben we verloren en wat hebben we gekregen? We zouden bozer moeten zijn dan we zijn. Onszelf afvragen hoe we ons kunnen verhouden tot anderen om een duurzame toekomst een kans te geven. Wat de echte waarde is van goederen of diensten en wat we echt nodig hebben.

Wat denkt u? Ziet u mogelijkheden om op een andere manier te denken over onszelf en andere wegen uit te proberen?

Voel u vrij een antwoord te sturen naar: michiel@mennomichieljozef.be Zeer graag schrijf ik u terug!

Indien u enkel op de hoogte wil gehouden worden van eventuele toekomstige initiatieven, lezingen, acties, cursussen of groepen die hieruit kunnen voortvloeien; stuurt u een mailtje met 'Nieuwsbrief' als onderwerp.

Veel dank.

Met vriendelijke groeten,

Michiel Vandevelde

www.aujourlejour.be

*JUDT, T., *Het land is moe*. Nederland, Uitgeverij contact, 2010.

AARDEWERK, *Manifest voor een radicale ommekeer*, 2008, (<http://www.aardewerk.be/aardewerk/Documentatie.html>).

Korte documentaires o.a. te zien op www.tegenlicht.vpro.nl

ARTHUS-BERTRAND, Y., *Home*, documentaire, 2009.

ATTENBOROUGH, D., *How many people can live on planet earth?*, BBC, documentaire, 2010.

MINTEN, D., *Uitstoot CO2 blijft for stijgen, voorspelt BP*, De Standaard, 2011.

LANGWORTHY, G., *Vanishing of the bees*, documentaire, 2009.