

Creatie 2011 (musicpiece)

Uitgesproken tekst:

We zijn vandaag hier en morgen zijn we ergens anders.

We zijn vandaag hier en morgen zijn we ergens anders.

We zijn vandaag hier en morgen zijn we ergens anders.

We zijn vandaag hier en morgen zijn we ergens anders.

...

En we hopen dat het goed zal zijn.

Ik hoop samen met u.

...

Niets is comfortabeler dan tv kijken.

Niets is comfortabeler dan tv kijken.

Niets is comfortabeler dan tv kijken.

Maar we zijn hier uiteindelijk gekomen.

En hopelijk lost het onze verwachtingen in.

We zijn hier gekomen

En hopelijk lost het onze verwachtingen in.

...

Wij maken samen de situatie

En de situatie is rampzalig¹.

...

In 2050 zal er geen uranium meer zijn.

In 2050 zal er geen olie meer zijn.

In 2050 zal er geen aardgas meer zijn.

Geen angst!

Geen gevaar!

Op dit moment sterven er mensen maar gelukkig hier niet.

...

We zouden bozer moeten zijn dan we zijn².

We zouden bozer moeten zijn dan we zijn.

We zouden bozer moeten zijn dan we zijn.

Naar elkaar kijken en ons afvragen

Wat hebben we verloren?

Wat hebben we gekregen?

Wij kennen de antwoorden niet.

Maar wij weten dat het van belang is te zoeken.

...

¹ Verwijzing naar wat er mis gaat op ecologisch politiek, en economisch vlak. In hoeverre voelen mensen aan dat het goed gaat met de wereld of niet? En hoe nemen ze dat mee in hun leven? Hoe sluiten ze dat uit, met welke filosofie doen ze dat?

² Zijn wij boos? Of hoe te reageren op de wantoestanden die er nu zijn? Waarom komen we niet samen op?

Wat hebben we echt nodig?

Wat kunnen we missen?

Wat is echt waardevol?

Waar varen wij allen, de Ander, -jij-, -ik- wel bij?

En wat kan de wereld aan?

...

We moeten onszelf opnieuw uitvinden.

Maar hoe zullen we dat doen,

In een volle wereld?

...

De bijen die verdwijnen

En wie zal ons voeden als het voedsel op is?

Wie zal ons voeden als het voedsel op is?

...

Vergeet "IK"!

Vergeet "ZIJ"

Vergeet "vrijheid"

...

We zijn voorbij het punt gekomen dat we nog kunnen zeggen:
“morgen het vliegtuig op!”

Onze moter werkt op olie. En de olie geraakt stilaan op!

Verstar. Sta stil. Negeer. Negeer. Herhaal wat je weet.
Herhaal wat je weet.

Zeg ja! JA!

Win. Maak winst!

Wat kunnen we verliezen?

Buiten de toekomst voor zij die na ons komen!

Denk aan uzelf. Denk wat je nog kunt doen. Hoeveel
mogelijkheden er nog zijn.

En beslis, voor één keer beslissen wij.

Wij zullen geen mogelijkheid kiezen.

Er is geen keuze!

...

Ga op straat: schreeuw.

Ga op straat en schreeuw.

Ga op straat en schreeuw.

Verbrand je ticket, ga op straat en schreeuw.

Verbrand je ticket, ga op straat en schreeuw.

Verbrand je ticket, ga op straat en schreeuw.

We kunnen niet meer groeien!

En weet dat u morgen opstaat met een schorre stem.

Maar dan heeft u die tenminste een keer gebruikt.

...

aa

aa

aa

...

Wij kochten het, wij bouwden het, wij hebben ervoor betaald, het is van ons en we gaan het houden.

Wij kochten het, wij bouwden het, wij hebben ervoor betaald, het is van ons en we gaan het houden.

Wij kochten het, wij bouwden het, wij hebben ervoor betaald, het is van ons en we gaan het houden.

Wij kochten het, wij bouwden het, wij hebben ervoor betaald, het is van ons en we gaan het houden.

...

En ik weet dat mijn benadering verkeerd is.

Mijn benadering is verkeerd.

Maar:

...

We zouden bozer moeten zijn dan we zijn.

Wat is het dat ik deel?

Wat is het dat wij delen?

Wat willen wij nog delen?

...

Verander

Verander

Verander

En wij weten dat het vandaag nooit meer zal zijn zoals gisteren.

Wij weten dat het vandaag nooit meer zal zijn zoals gisteren.

En morgen doen we hetzelfde.

...

Wij wisten het

Wij hebben het geweten

En we hebben er niets aan gedaan

Wij wisten het

Wij hebben het geweten

En we hebben er niets aan gedaan

Wij wisten het

wij hebben het geweten

En we hebben er niets aan gedaan.

...

Vandaag zijn we hier en morgen zijn we ergens anders

En dit is de toekomst:

Groeiende destabilisering van ecologische evenwichten en kringlopen, groeiende schaarste aan grond, voedsel, water en grondstoffen, achteruitgang van de biodiversiteit, sociaal en cultureel verval, woekerend geweld in de vorm van suïcidaal gedrag, criminaliteit, uitbuiting, terrorisme en oorlog.

We zitten er middenin.

Wij zitten er middenin.

En we draaien ons om

...

En u bent al wakker.

Wij zijn allemaal wakker.

Wij wisten het,

Wij hebben het geweten,

En wij hebben er niets aan gedaan.

Soms moeten we schreeuwen.

...

En ik schreeuw:

Est-ce que je nu tue pas étant!

En tegelijkertijd dood ik mensen

Met mijn geschreeuw

Arrogantie

Stilzwijgen

Gespeelde machteloosheid

Gespeelde angst

Gespeeld gevaar

En wij spelen om te weten

Dat we leven

...

Verveling

Onmacht

Ontkenning

Ik doe het allemaal

En daarachter schuilt alleen het verlangen

Om te mogen leven en deel te nemen

Aan het leven

Maar hoe zullen we leven als het voedsel op is?

...

Wij doen wat we willen, wanneer we het willen en hoe we het willen.

Wij doen wat we willen, wanneer we het willen en hoe we het willen.

Wij doen wat we willen, wanneer we het willen en hoe we het willen.

En dat is vrijheid!

Dat is onze vrijheid!

Wij doen wat we willen, wanneer we het willen en hoe we het willen.

En dat is onze vrijheid.

Laat ons met rust en trek uw plan.

Laat ons met rust en trek uw plan.

...

En stop met roepen.

Wij kunnen niet roepen

Maar vandaag moeten we roepen.

Optimisme is een plicht!

Genoeg is niet genoeg

Een is geen

Verberg u niet

Maak kenbaar dat u leeft

Dat wij samen leven

Dat wij geloven even hard zoals de gelovigen geloven in een
God

Wij geloven in het geluk van het teveel

De vrije markt

Succes

...

En hier staan we

Te luisteren naar een betoog

Dat zijn kracht is verloren

Ergens in de jaren '80

En we hopen dat het goed is!

...

Wat kunnen we doen?

Hoe te leven?

In een wereld die vol is

...

Gooi tomaten

Gooi, gooi tomaten, gooi, gooi, gooi, gooi tomaten, gooi tomaten

Op de gebouwen die het verdienen

Of eet het op

Vanavond

Tomate crevette

Met garnalen uit een overbeviste zee

...

Wij zullen het niet voelen

Wij zullen het niet voelen

Wij zullen de laatste zijn die het voelen

Wij zullen de laatste zijn die het voelen

En daardoor zal het des te pijnlijker zijn

Om te merken dat we het wisten

Dat we het hebben geweten

En dat we er niets aan hebben gedaan.

...

Ik overdrijf

Wij overdrijven

Zij overdrijven

...

Wij zijn het niet geweest

En zo heeft niemand schuld

En vergis u niet

Ik ben niet beter dan u

Ik weet het niet beter dan u

Ik wil u alleen vragen

Omdat ik het niet meer weet:

Hoe te leven?

...

Het land is moe

Wij zijn moe

Maar is het niet vandaag meer dan ooit dat we ons moeten afvragen:

Hoe te leven in een volle wereld? Of: Hoe te leven in deze wereld in relatie tot de Ander en onze (natuurlijke) omgeving, veraf en dichtbij?

Dat wil ik u graag vragen.

Geïnspireerd/gebaseerd op of geciteerd uit:

- John Giorno: *We got here yesterday, we're here now and I can't wait to leave tomorrow*
<http://www.youtube.com/watch?v=rH9esypX76Y>
- Tony Judt: *Het land is moe*
- Aardewerk: *Manifest voor een radicale ommekeer*
(www.aardewerk.be , zie onder "documentatie")